

"במקום בו מחשבתו של אדם

נמצאת - שם הוא נמצא" (הבעל שם-טוב)

המכללה **האקדמית צפת** החוג למיסטיקה ורוחניות

רוחניות באינטרנט – אינטרנט ברוחניות – ד"ר מריאנה רוח-מדבר

האומנם הדת איננה משתנה? שמא רוחות הזמן וההקשר (הציביליזציה שבה היא נוצרת ופועלת) מעצבות אותה? האם ערכים חברתיים וטרנדים תרבותיים הביאו להופעת האינטרנט, או שמא האינטרנט יצר את החברה והתרבות שלנו כפי שהיא?



בקורס "רוחניות באינטרנט – אינטרנט ברוחניות" נתבונן ברוחניות החדשה שמופיעה היום, בעידן הדיגיטלי, כשהחיים משתנים כל כך מהר, והעולם כל כך שונה מ"פעם". ננתח גם את השינויים שחלים בתופעות דתיות עתיקות ומסורתיות לאור המגע עם התרבות הדיגיטלית.

כיצד אנשים חושבים מחדש על העולמות העליונים כעולמות וירטואליים? כיצד מתנהלת התקשורת עם אלהים בעידן של דוא"ל ו-סמס? כיצד נתפס הקשר בין גוף לנפש בעידן הסייבורג (אדם-מכונה)? האם המטריקס הוא סרט רוחני/דתי? האם אפשר לעלות לרגל למקדש וירטואלי? כיצד נעשה המשיח להאקר? ...האם נשים עושות זאת טוב יותר?

- ❖ הקורס "רוחניות באינטרנט – אינטרנט ברוחניות" יתקיים בסמסטר ב'. לוח הקורסים לתשע"ו – [נמצא כאן](#). לפרטים והרשמה לקורסים - [צרו קשר](#).
- ❖ מחקרה של ד"ר רוח-מדבר על טקסים מאגיים באינטרנט התפרסם בכתב העת החשוב לחקר דתות Numen לפני כשנה. [קראו כאן](#) את התקציר.
- ❖ דף המרצה של ד"ר מריאנה רוח-מדבר – [כאן](#).

למה כדאי לכם להיכנס לערוץ היוטיוב של החוג?

כי מחכים לכם שם (גם) ראיונות שהעניקו מרצי החוג בטלוויזיה.

למשל פרופ' נחום מגד על ספרו על מיתולוגיות אינדיאניות [בסרטון כאן](#),

ד"ר רונית מרוז חוקרת הזוהר [בסרטון שכאן](#),

ד"ר אריאל פיקאר שמלמד אצלנו בין היתר על מבט פרשני וכלי הפירוש השונים

(הרמנויטיקה)

[מספר בראיון](#)

על ספרו

המפרש את תורות הרב עובדיה יוסף.



פעם אחת אמר רבנו, ר' חיים מצאנז משל: אדם תועה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה. פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו. באה שמחה גדולה בלבו, עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה. [...] שאל אותו: "אחי, אמור לי היכן הדרך הנכונה? זה כמה ימים אני תועה." אמר לו: "אחי, אף אני איני יודע, שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים, אלא אומר לך בדרך שהלכתי, אני יכול לומר לך, שבדרך זו תועים. ועכשיו נחפש דרך חדשה." כן אנחנו – דבר זה אני יכול לומר לכם, שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת, שבדרך זו תועים, אלא עכשיו נחפש דרך חדשה."

(ש"י עגנון, ימים נוראים)

הסטודנט זיו בקר ממשיך ללמוד למבחנים ולהכין סלטים... והפעם: סלט סוציולוגי

דורקהיים היה, אולי, אומר.. שהמלפפון, העגבנייה והגזר, וגם הזיתים, מלבד הפונקציה הספציפית הייחודית לכל אחד מהם, מייצרים גם סולידריות ונאמנות לערכי הסלט. הוא גם היה מוסיף שהסלט הוא גדול מהאדם, היה ויהיה לפני ואחרי האדם, והיה מדגיש כי אף כללי המוסר נובעים ממנו, מהסלט.

מטרת העל של הסלט היא להמשיך להתקיים ולכן - אם אין הרמוניה בין נבטי המאש לשמן זית - הסלט יתפרק.

הוא היה מסכם בכך שמבנה הסלט משקף את המבנה החברתי בעולם, ולכן סלט ללא שומר, סלק וצנון מעיד על חברה שהתנתקה משורשיה. ועל כך נאמר: בתיאבון! נ.ב. מארקס היה מתנגד לכל הנאמר.

- ❖ בקורס "סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הדת" אנחנו סוקרים את כל התיאוריות המרכזיות ביחס לדת כתופעה חברתית. [קראו על הקורס כאן](#).

- ❖ הסטודנטים שלנו מוכשרים... ואוהבים לספר על הלימודים. מה עוד הם אומרים? [עיינו כאן...](#)



רוצים לדבר איתנו?

צרו קשר בטלפון... 04-6927854

דרך האתר של החוג או בדף הפייסבוק שלנו

הרשמה לרשימת התפוצה