

"פורים כפורים" – מאת ד"ר דניאל רייזר

מה הרעיון?

הביטוי "פורים כפורים" קיים בעיקר בספרות החסידית ב-200 שנה האחרונות, ומקורו הרעיוני מופיע בספר "תקוני זוהר". המשמעות כפולה:



ראשית, יום הכיפורים יהפוך בעתיד לפורים, כלומר ליום של משה ושמחה – "כפורים" = "כ[מ]ן פורים". זהו כמובן דרוש מאוד תמוה כי אין לו זכר במקרא והוא נוגד גם את גישת חז"ל שטענו במדרש משלי (פרק ט) שיום כיפור מעולם לא יתבטל.

שנית, פורים משתווה ברמתו הרוחנית ליום הכיפורים "פורים כמו יום הכפורים". לפי רעיון זה, שרווח בחסידות, הדרגה הרוחנית של פורים שווה ליום כיפור.

איך ייתכן להשוות בין שני החגים?!

התורה ואילו פורים הונהג ע"י חכמים לאור אירוע היסטורי. גם האופי של שני החגים הפוך – איך אפשר להשוות בין יום שצמים בו ויש בו חובת עינוי לבין יום ששיתים בו, משתכרים ואף מתהוללים?!

בספר "שפת אמת" (של רבי יהודה אריה ליב, האדמו"ר מגור): **"ואיתא כי פורים כמו יום הכפורים וביה"כ באין למעלה מהטבע ע"י ביטול הגוף אכילה ושתיה ועינוי... כמו כן בפורים ע"י משה ושמחה יכולין לבוא גם כן לזה."** במילים אחרות, המשותף לפורים וליום הכיפורים הוא שבשניהם שוברים שגרה. ביום הכיפורים אנו צמים ומתמזרים מכל הנאות הגוף, ואילו בפורים אנו מתחפשים, שותים ואפילו קצת מתהוללים. ואולם האדמו"ר מגור טוען שהשינוי הזה הוא רק חיצוני, וכי במהותם של פורים ויום הכפורים יש משהו משותף – והוא חדירת מעטה השיגרה וחשיפת המעמקים הרוחניים שבאדם שבהם הוא קשור לבורא עולם. ביום הכיפורים אנו חוזרים את מעטה השגרה על ידי ביטול הגוף, ובפורים על ידי שיתופו של הגוף באמצעות השתיה. ולכן לפי הוגה חסידי אחר בן אותה התקופה רבי צדוק הכהן מלובלין – גדול ערכו של יום הפורים משל יום הכיפורים, שביום הכיפורים רק הנשמה דבקה בבוראה, ובפורים גם הגוף שותף בה.

אבל איך כל זה קשור לחוג למיסטיקה ורוחניות?

בהחלט אפשר למצוא קשר! החוג שלנו עומד בין שני הקצוות, בין הרצינות היום-כיפורית האקדמית והמחוייבות שיש בה לא מעט עינוי, מאמץ וזע – ובין השמחה ה"פורימית" בלימוד, הנושאים המרתקים והקשר החם שיש בין כולם.

חג פורים שמח, ושנזכה לחדור את מעטה השגרה ולחשוף את המעמקים הרוחניים, הן בנשמה והן בגוף.

"חג הפורים
נקרא על שם
יום הכיפורים,

שכן עתידים
להתענג בו

[ביום הכיפורים],

ולשנות אותו
מעינוי לעונג."

(תקוני זוהר, נז ע"ב –
מתורגם מארמית)

❖ דף המרצה של ד"ר דניאל רייזר [נמצא כאן](#).

❖ רוצים ללמוד עוד על [חסידות, זוהר ותורות סוד אחרות](#)... אבל באופן רציני ואקדמי? [צרו קשר](#).

❖ האזינו לראיון של [ד"ר רייזר](#) ברשת ב' בנושא "פורים כפורים" ביום תענית אסתר – יום ד' 4/3/15 בערך בשעה 15:30.

❖ [השבוע צפינו בסרט "כפרות סבבה" קה טו" ושוחחנו עם הבמאי. חבל שלא באתם... הירשמו לתפוצה שלנו כאן](#). הנה פרטי [הארוע שהיה](#). והנה [דף הארוע בפייסבוק](#) וגם [כמה תמונות](#)...



**יומיים מרוכזים בשבוע
יש לכם תואר ראשון!**

**תואר B.A.
במיסטיקה
ורוחניות***

*העניקת התואר
נותנית באישור המל"ג